

Team Fyn Rundt er atter hjemme.

Efter 8 dejlige rodage er Team Fyn Rundt atter i tryk havn i Middelfart. Vi har i alt været 10 deltagere på turen, idet et par stykker har været med på del-etaper undervejs. Det har givet os den luksus at vi alle dage har haft et kørende landhold til at betjene os med blandt andet frokost og bagagetransport, så lasten ombord har været moderat. Vi har alle været på landhold en halv dag hver anden dag og det har i praksis fungeret rigtig godt.

Undervejs har vi overnattet i de fynske roklubber og har været modtaget rigtig flot.

Vejret har undervejs været meget skiftende, men har ikke givet større problemer. Vi måtte dog den første dag opgive ved Skåstrup Strand og søge mod land, da vinden der kom fra nordvest rejste sig og gjorde en forsættelse umulig. Vi fandt en fornuftig strand og fik lagt bådene op i sikkerhed og pakkede dem for natten. Vi fik kontakt til vores kørehold og af to omgange kom vi alle til Bogense hvor vi overnattede. Vi manglede ca 8 km af den første dags etape, men da turen videre til Jørgensø den næste dag og vejrudsigten lovede aftagende vind startede vi fra Skråstup næste morgen.

Turen til Jørgensø foregik uden de større udfordringer, dog havde morgenholdet lidt vadning omkring Æbelø da men skulle rundt om Dræet.

Næste dag lagde vi så ud på turen længste etape fra Jørgensø nord om Fynshoved og til Kerteminde. Det var en af de etaper der var set frem til med spænding, ville vi overhoved kunne komme rundt. Vinden var vestlig og vi havde en god medsø ud langs Enebærodde og hen forbi Gabet. Turen op langs Fynshoved blev en temmelig bakket tur og det var rart at komme i læ oppe i Korshavn, hvor vi gik ind og fik en tiltrængt formiddagspause. Mens vi var her aftog vinden en hel del og da vi gik ud af Korshavn havde vi stadig bølger men fik en rigtig flot tur rundt om Fynshoved og ned til frokoststedet ved Fynshoved Camping. Resten af turen ned til Kerteminde blev en rigtig magelig tur og nede omkring Romsø mødte vi alle de gamle træskibe der var på vej rundt om Fyn. Herude var det et rigtig flot syn, da alle gik for fuld sejlføring.

Næste morgen var absolut ikke noget at råbe hurra for, der var en strid vestenvind og regn der stod lige ind mod roklubben. Da afstanden til Nyborg ikke er af de længste, besluttede vi os til at se dagen an og omkring halv titiden var regnen forsvundet og vinden var løjet en smule, så vi lagde fra kaj og det første stykke i Kerteminde Fjord og ud af havnen skulle der holdes godt fat i årene. Da vi kom ud i åben vand og fik langt kursen mod Risinge Hoved kom vi i læ af kysten og havde en fantastisk tur nedad mod Grønnehave Strand, hvor vi skulle møde landholdet til frokost.

Om eftermiddagen var jeg og Annette på landholdet og da vi kom til Nyborg Roklub kunne vi se at der stod en del vind ude ved Slipshavn. Da bådene var kommet sikkert i havn, fik vi at vide at de havde haft en behagelig tur indtil de nåede Storebæltbroen. Herefter var de kommet ud i vinden og de næste par timer havde bare været i knoklearbejde, to tag frem og et tilbage. Men efter at havde fået bådene på land, hygget med en landgangsøl og et varm bad var alle igen ved godt mod.

Næste dag gik kursen mod Svendborg og vi havde nok ugens bedste vejr, så det var en dejlig afslappet tur ned langs Storbæltskysten mod Elsehoved, hvor vi holdt dagens frokostpause på den fineste sandstrand. Eftermiddagen stræk ned til Thurø og Svendborgsund var også en ren nydelse og desuden var der næsten

ingen strøm i Skårupøre Sund mellem Fyn og Thurø. Vi gjorde et kort kaffestop neden for Thurø Kirke inden vi tog det sidste stræk til Svendborg Roklub der ligger rigtig smuk ved Christianmindestien.

Torsdag var der dømt hviledag, men vi tog alle på en rigtig fin tur i mageligt tempo rundt om Thurø. Vi havde til lejligheden lånt en 4-åres således at vi alle otte kunne komme afsted og havde en fin tur, hvor vi holdt en formiddagspause på Thurø Rev idet vi gik mod uret rundt af hensyn til vinden. I første omgang havde vi regnes med at holde frokostpause ved Smørmosen, men syntes at det var lidt tidligt, så i stedet fortsatte vi til Skårupøre Strand og havde en god lang frokost. Næste stop på turen blev det samme som i går, nemlig ved Thurø Kirke, hvor vi blev mødt af Annettes mor, der stillede med nybagte kanelnegle og kage. Det var noget der blev sat stor pris på og vi fik en hyggelig eftermiddag, hvor vi også var oppe at se kirken der ligger smukt højt så der er en fin udsigt over Thurø og fynskysten.

Om aftenen var der dømt grillaften, det er jo ikke torsdag for ingenting. Så vi fik nogle djlige bøffer og tilbehør som Søren og Søren havde stået for. Desuden var vi så heldige at Søren og Annette har et par gode venner som gør det i microbrygning, så de stillede med eget fadølsanlæg og en god hjemmebrygget Ale.

Fredag morgen havde de lovet frisk vestlig vind som ville aftage i løbet af dagen, så dagens morgenhold havde en fin tur til Fjællebroen i Nakkebølle Fjord med en kaffepause omkring Ballen. Som vejrudsigten havde forudsagt, løjede vinden og turen fra Fjællebroen og til Fåborg gik uden de store sværdslag. Da vi nåede ud til spidsen af Store Svelmø lagde vi kursen over så vi ramte holmene på Bjørnø, hvorfra vi roede hen til havnen på Bjørnø. Torben havde netop været på Bjørnø og havde en bekendt som velvilligt lagde have og møbler til eftermiddagskaffen. Vi benyttede samtidig lejligheden til en gåtur op til en af de høje bakker, så vi fik en flot udsigt ud over øhavet. Fra Bjørnø gik det så direkte til Fåborg Roklub. Desværre var vejret rent vindmæssigt ikke helt til terrassen.

Lørdag stod vi op til lidt diset vejr og en vind der var drejet mod syd og sydøst, så turen til Assens ville kunne foregå i delvis læ. Turen ud til Sisserhoved lidt før Dyreborg gik stille og roligt, men efter Dyreborg skulle der lidt knofedt til og lidt siksakkurs af hensyn til bølger rundt om Knolden. Turen over bugten ved Sinbjerg og Horne Sommerland var også anskuelighedsundervisning i roning i bølger indtil vi rundede Sønderhjørne hvor vi fandt en bådebro i rimelig stille vand, hvor vi kunne komme op og strække benene og få skiftet pladser. Herfra gik vi ned mod havnen i Bøjden og foretog krydset over til Helnæs Strand. Den videre tur rundt om Lindehoved og Helnæs Fyr var også bølget med søerne ind agten for tværs indtil vi nåede i læ bag Helnæs. Frokostholdet stod klar ved Helnæs Made. Efter en god pause gik turen ind langs Helnæs til Å og langs Sønderby Bjerge og Klint. Denne klint rejser sig imponerende omkring 30 m direkte fra kysten og er et fantastisk syn når man ser den fra vandsiden. På denne strækning var vi for første gang under turen udsat for massiv regn og regntøjet gjorde fyldest. Til alt held nøjedes lidt tordenbulder med at blive i baggrunden og trække uden om vores position. Da vi nåede Torø var regnen stort set holdt op og vi gik i land ved overdrevet og fik en god kaffe/tepause inden de sidste kilometer til Assens.

Efter at have installeret os var der bred enighed om at i dag skulle ingen stå og mokke med aftensmaden, så der blev købt "take away" bestående af thaimad med rigelig ris, så alle blev mætte.

I løbet af aftenen og natten blæste det kraftig op og der kom nogle voldsomme regnbyger. Næste morgen var vinden gået i vest/sydvest og det blæste en halv pelikan, så den videre tur til Middelfart var udelukket.

Vi fik pakket og bådtraileren blev hentet i Middelfart og omkring middagstid var alle tilbage i Middelfart efter en rigtig vellykket tur.