

Året´s Kolding tur 2015

Fredag den 2. oktober kl. 16,30 var tre både, 2 4 åre´ og een 2 åre´ klar til afgang, kaffen og nødbagage var stuvet ned. Altså 13 personer. Bagagen og provianten var pakket i traileren, som Christian kørte til Kolding roklub. Bådene fulgte Fyns kysten til Gals klint, gik over efter Hagenør, noget urolig vand, men ok. videre forbi Skærbæk og til Drejens (efter sandtangen) ved indløbet til Kolding Fjord, hvor kaffen og Bente´ makron muffins blev nydt. Turen gik nu videre til Kolding roklub, en fin tur langs Strandhuse, med alle dens flotte villaer. Vel fremme ved 19-tiden. Bådene blev lagt op på græsset, fyraftens øl og bad. Aftens maden blev frembragt og nydt. Traditionens ret ved Kolding turen ” Forloren Skildpadde m/æg og flute” og Ruth´dejlige brombær-tærte til kaffen. Efter nogle hyggelige timer i venners lag, var det til køjs.

Lørdag morgen kl. 8,30, buffet og kaffe, som blev nydt under livlig snak, med den skønne udsigt, som klubben byder på.

Bådene gøres sø-klar, og afgang kl. 9,30, gik over efter Marina Syd, drejede af og fulgte kysten ud af fjorden, gik ind til Paradisbugten, hvor vi nød formiddags kaffen og den sidste muffin. Nu videre forbi Lyngsodde, syd over i Lillebælt og tværs Fænø Kalv, blev kursen sat syd om Kalven til Fænø, nu nord om og over til Hindsgavl Bro, hvor vi nød en dejlig frokost. Nu via Gals klint til Middelfart, med ankomst ved 14-tiden.

Bådene kom op, spulet og klar gjort.

Besætningerne fik bad og kaffe, en dejlig efterårs-tur var slut.

Søren Steen Hansen

Formiddags kaffe ved Paradisbugten ved Drejens



Sen eftermiddags kaffe

