

Damelangturen 2018

Traditionen tro skulle damerne på langtur i uge 31. Årets mål var den smukke Skanderborg sø. Vi startede ud fra Middelfart roklub 31. august kl. 11.00. Efter en times kørsel ankom vi til Skanderborg roklub, hvor vi blev modtaget af Birgitte, klubbens sekretær. Vi fik anvist vores både de næste 3 dage, og fik ligeledes en rundvisning i klubhuset. De medbragte madpakker blev nydt på deres terrasse, med en flot udsigt til Skanderborg sø. Men ak – ak der stod en stiv blæst på 9-10 m/s lige ind mod bådebroen, så vi blev frarådet at gå på vandet. Nu er vi jo ikke sådan at slå ud, så der blev hurtigt aftalt en byvandring. Skanderborg var i begyndende festivalstemning, så der var udsalg og tilbud alle steder. Det lykkedes altså også et af gruppens medlemmer at snige sig ind i en butik for at købe sig en ny sommerkjole!! I gågaden var der en butik der hed ”Chokoladefabrikken” den måtte vi bestemt besøge. De økologiske is gled ret nemt ned – uhhh. Vi blev ekspederet af en ung gut, ved ikke om han hed Chris? Vel hjemme i klubben nød vi Ellis’ hjemmelavede aftensmad, der bestod af kylling, ris en masse rodfrugter og en dejlig salat. Skyllt ned med lidt vin.

Dag 2: Startede med det smukkeste spejlblanke vand, så vi fik hurtigt bådene i vandet. Vi havde lånt en 2 – åres og en 4 – åres. Det var ikke helt uden problemer, som alle jo ved, har der været tørke i meget lang tid. Det betyder at der mangler ½ m vand i søen. Klubben havde forsøgt sig med at forlænge skinnerne til at køre både ud på, så det lykkedes. Det indebar også at vores ro farvand var indskrænket til kun selve Skanderborg sø, der var forbud mod at gå videre ind under jernbanen til Vrold sø og under motorvejen til Tåning sø. Tåning å fører op til Fuldbro Mølle, hvor man kan bære bådene over i Mossø. Vi startede med at gå indenom Æbelø gennem en smal passage. Videre langs kanten og ned til en destination kaldet Sct. Croix. Her var en fin bro vi kunne lægge til ved, og her blev formiddagskaffen indtaget. Turen gik videre, og vi nød den smukke natur i fulde drag. Vi havde fået at vide, at der var en fiskeørn i området og minsandten, om den ikke lige pludselig littede fra sit træ. Flot – flot syn. Frokosten og middagsluren blev henlagt til en lille skyggefuld vig ved golfbanen. Resten af turen var ren nydelse, der er rigtig mange fugle, vi ikke ser i vort eget daglige farvand. Som slut blev der drukket kaffe ved Vester Mølle, hvor vi nød Karen-Margrethes skønne kage. I alt 22 km denne dag. Aftensmaden er der også tradition for på dameturen, den bliver nemlig indtaget ude i byen. Altså INGEN MADLAVNING OG OPVASK. Vi fandt en lille hyggelig italiensk restaurant, hvor vi indtog en yderst velsmagende middag.

Dag 3: Igen morgenmad på terrassen med Gudruns hjemmebagte boller. Vi havde planlagt en tur den anden vej rundt i søen, men lokale roere mødte op og inviterede os med på deres madpakke tur til Sct. Croix. Der mødte 23 roere op, sædvanligvis møder der 30, så det var et flot syn med alle de både på vandet. Efter en hyggelig snak og kaffedrikning, roede vi videre og havde aftalt at frokosten skulle indtages på Kalvø. Dejlig lille ø med fin udsigt til søen og Skanderborg. Igen kaffe ved Vester Mølle nu i dag med is og besøg i møllen, der havde nymalet mel, dog ikke økologisk. Vel hjemme blev der ordnet både og pakket sammen, og hjemturen til Middelfart kunne begynde. Ved hjemkomsten hertil var vi igen heldige med at få serveret aftensmaden i pragtfulde omgivelser og af Søren S, der havde puttet nogle grill ben i ovnen. Desserten var nysyltede blomster med flødecreme a la Søren. Tak for mad.

3 dejlige dage for alle, det eneste klagepunkt var vandet i Skanderborg sø. Ingen havde lyst til at bade der, da vandet var meget grønt og uklart. Vi havde ingen smør med til morgenbollerne! Mvh.: Annette, Lis, Bente, Gudrun, Mai- Britt, Karen-Margrethe, Ellis og Ruth

Redaktør: Ruth Hougaard